א ביסל תורה!

The Maimonides School Parsha Newsletter

1/5/2024-כ״ד טבת תשפ״ד

שמות

abisItorah.wordpress.com

אהבת אחים

מאת דביר שמחי

בפרשתנו פרשת שמות, נאמר על בתיה בתו של פרעה, "ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה" (ב, ו). המפרשים עומדים על הקושי בפסוק, שמתחיל ב"ילד" וממשיך ב"נער" ("ותפתח ותראהו את הילד; והנה נער בוכה"). בנוסף, מלבד סתירה פנימית זו, יש כאן גם לכאורה כפל לשון, שהרי לאחר "ותראהו את הילד", ניתן היה להמשיך בקיצור "והנה בוכה" (שהרי ברור שמדובר במשה).

הבעל הטורים (רבי יעקב בר אשר) עונה על כך בדרך הפשט: לפי הסברו, ה"נער" המוזכר כאן בפסוק אינו משה, אלא אהרן אחיו, שהיה שם ובכה בצרתו של אחיו. כלומר, הילד המוזכר בתחילת הפסוק, וה"נער" שבהמשך הפסוק, אינם אותו אחד, אלא הם משה ואהרן, וכך מתפרש הפסוק: "ותראו את הילד" בת פרעה ראתה בתיבה ילד. "והנה נער בוכה" היא ראתה במקום גם נער, אהרן אחיו. כך בדיוק ממשיך מיד "ותחמול עליו ותאמר, מילדי העברים זה", שכאשר ראתה את אהרן בוכה על הילד משה ועל סבלו, הבינה שמשה אינו תינוק שנזרק באין חפץ בו או שאין לו הורים ידועים, אלא ודאי מילדי העברים הוא, שהייתה אמו אנוסה להשליכו בלית ברירה מחמת הגזירה.

בדרך דומה לזה מפרשים גם ראשונים אחרים (אברבנאל, דעת זקנים בעלי התוספות, המבארים שהנער הוא אהרן, והיה ניכר עליו שהוא עברי). והנה, אהרן היה באותו זמן בן שלוש שנים, שהוא גיל קטן מאוד: ובכל זאת הלך וליווה את אחיו והשתתף ובכה על סבלו בתיבה, דבר שאינו אופייני לילדים בגיל זה, כבר כאן ניכרו סימני גדלות השתתפות בצערם של אחרים, ומכאן צמח מי שאחד את עם ישראל מי שיכפר עליהם ויישא את עוונם. וכך אנו למדים שהגאולה צמחה בדרך הופכית לשעבוד, מעין "תשובת המשקל": כיצד בני ישראל ירדו למצרים בעקבות שנאת אחים, ומנגד, הגאולה התחילה על ידי בכי של אח על סבלו של אחיו, אשר גרר את הצלתו על ידי בת פרעה.

ונראה שזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מאהרון להגדיל אהבה ואחווה בעם ישראל ובמיוחד בימים קשים אלו בה נמצאת מדינת ישראל בגלל שנאת חינם נחרב הבית ובזכות אהבת חינם יבנה הבית.

פרעה's Flawed Logic

By Binyamin Orkaby

In this weeks פרשה a decree is put out by פרעה that, "הַשְּלִיכֵּהוּ" (בְּיִלּוֹד הַיְאֹנָרָה ֹתַּשְׁלִיכֵּהוּ that, "קַּלְּרָה ֹתַּשְׁלִיכֵּהוּ" (פרתַה that, "שְּמִת אָ:כָבּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹנָרָה ֹתַשְּלִּילָה וּ This decree was made since, as is made clear earlier in the story, שמות אויכב would take over his land, for "רַב וְעָצָוּם מְמֵנּוּ" "for they are more numerous than us" "וְנִלְחַם־בָּנוּ" "and they will fight us". (שמות א:ט-י) He, פרעה, had already forced בני into forced labor to try and curb their child growth, but that had not worked as ישראל only became more numerous. Then מְיַבְּרָיִּת הָעְבְרִיְּתֹּ הָעְבְרְיִּת הָעְבְרִיְּתֹּ יֹנְעַבְּרָיִת הַעְבְרִיּת הַעְבְרִיּת הַעְבְרִיּת הַעַבְרִיּת הַעַבְרִיּת הוּעִבְרִיּת הוּעִבְרִיּת הוּעִבְרִיּת הוּעִבְרִיּת הוּעִבְרִיּת הוּעִבְרִיּת הוּעִבְרִיּת הוּעִבְרִיּת הוּעַבְרִיּת הוּעַבְרִיּת הוּעַבְרִיּת הוּעַבְרִיּת הוּעַבְרִיּת הוּעַבְרִיּת הוּעַבְר שׁרוּת הוּערוּת הייים היייים הייים הייים הייים הייים הייים הייים הייים הייים הייִיים הייים הי

פרעה, seeing that these other methods do not lead to בני ישראל becoming any fewer decides to enact this decree, to throw every male child should be thrown into the Nile. This begs the question as to why did specifically choose to get rid of the male children by throwing them into the Nile river, instead of some other way?

The איצטגניני osays that איצטגניני, astrologers, people who tried to read the future based off the stars, who told him that, "ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה", that they had seen that the saviour of בני ישראל", that they had seen that the saviour of פרעה, פרעה with water he would be struck. Therefore, פרעה commanded that all the male children were to be thrown into the Nile river to fulfill what his astrologers had seen in the stars: the savior would be struck by the water when thrown into the Nile river. However, says the גמרא, the astrologers had misinterpreted what they had seen. משה wasn't to be struck by the Nile river, rather he, משה, was to be "עסקי מי מריבה לוקה the story where מי מריבה לוקה, the story where מי מריבה לוקה.

משה, was born and hidden for three months, because of this decree. Finally when his mother, יוכבד, was, ״לֹא־יָכְלָה עוֹד ֹהַצְּפִינוֹד, not able to hide him and longer, she put him into a reed basket, which she then put into the "שְׂפַת הַיְאְר" "banks of the Nile".(שמות ב:ג) once little משה is placed into the banks of the Nile his older sister, מרים, watches over his basket to see what would happen to משה.

בת פרעה then comes down to bathe in the river and she sees the basket. Upon seeing the basket בת פרעה sends "אֶת־אֲמֶתֶהּ וַתִּקֶּחֶהְּ "her 'אמתה' to get the basket. (שמות ב:ה) gives to translations for the word 'אמתה'. The first that it was בת פרעה's maid-servant, and the second, which he quotes from אמתה', that her hand stretched out, the far distance, to grab the basket. משה, once discovered by בת פרעה, is first nursed by his mother and allowed to grow up, but then brought into the royal palace where he is named פרעה because "מִן־הַמַּיִם מְשִׁיִתְהוּ" I drew him from the water".(שמות ב:י).

Throughout this whole episode there seem to be many 'coincidences', chance occurrences, which seem impossible to have occurred. However, Rav Twersky ז"ל famously said multiple times that there are no coincidences, as everything happens because of the hand of 'a. This teaches us that 'a has a hand in everything and everything happens because 'a wants it to. Additionally, we learn from יוכבד when she put in a basket in the Nile to save him that, as long as we do what we can, 'a will take us the rest of the way.

Editors in Chief: Binyamin Orkaby and Ephraim Fischer

Editors: Yochanan Cramer and Eitan Orkaby

Faculty Advisor: Rabbi Jaffe





Write a Dvar Torah for א ביסל תורה

Receive א ביסל תורה on WhatsApp